

WEEKBULLETIN



Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 1 september 2013.
Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: ds. D.C. Hellinga, Urk, voorbereiding HA, organist Tj. Reitsma

In de middagdienst: ds. D.C. Hellinga, Urk, organist Tj. Reitsma

Collectes: missionair werk, 2e bouwfonds

Kindernevendienst: jongste groep.

Liederen voor de dienst: E.B. 282: 1 en 2 middag: E.B. 283: 1 t/m 3.

• De kerkenraad vergadert a.s. maandagavond 2 september om 19.45 uur.

• Het nieuw seizoen begint weer!!

Zondag 15 september om 13.45 uur is de startdienst m.m.v. ds. Koppe en Gospelkoor

"Oir Choice" uit Lauwersoog. Het thema van deze dienst is: "De veilige haven"

De komende weken horen jullie meer van ons!! Henk de Vries en Griet van der Zwaag.

• Het kerkboeket gaat naar: fam. Visser-van der Zwaag, P. Durksstrjitte 3. Ook ging een bloemengroet, namens ons allen, naar fam. Visser-Dijkstra, Mr. Woudstrastrjitte 1, zr. R. Postuma-Pranger, Haadwei 14 en naar zr. R. Dijkstra-Schaafsma, K204 in de Westereen.

• Diensten op zondag 8 september:

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, viering HA, organist H. van der Veer

In de middagdienst: ds. B. van der Boon, Surhuisterveen, organist Tj. Reitsma

Collectes: diaconie, 2e kerk

Kindernevendienst: beide groepen.

Liederen voor de dienst: E.B. 299: 1, 2 en 3 middag: E.B. 308: 1, 3 en 4.

• Berichten weekbulletin 8 september a.s. inleveren voor **donderdag 5 september 21.00** uur op Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: e.rozema.visser@gmail.com

Geachte gemeente,

Pastoralia: Geen nieuwe ontwikkelingen, zie vorige week.

Zondag 8 september: Volgende week, 8 september hopen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Zoudt u hier rekening mee willen houden? Dat "rekening houden met" kan heel veel inhouden voor wie er serieus over nadenkt. Soms zijn er zonden in je leven die je nooit belijdt of opruimt, een andere keer ligt ergens een conflict met iemand wat nooit uitgepraat is. Ik wil dit onder de aandacht brengen opdat we niet zomaar, klakkeloos aan het Avondmaal deelnemen. Laten we onszelf onderzoeken en voor het aangezicht van de Heer deze dingen ter harte nemen. Ik wens u allen een goede voorbereiding toe!

Bouwstenen Bijbelschool. Op 25 september beginnen we met de eerste avond van de Bouwstenen Bijbelschool. De opkomst tot nu toe is boven verwachting. Er hebben zich al ongeveer 60 mensen opgegeven! Vanwege dit grote aantal hebben we besloten niet alleen op woensdag, maar ook op donderdag in dezelfde weken de cursus te houden.

Mijn vraag is aan degene die zich tot nu toe hebben opgegeven voor de woensdagavond, kunnen sommigen ook nog doorschuiven naar de donderdag? We willen namelijk ook zoveel mogelijk ieder tot zijn/haar recht laten komen wat het onderwijs betreft. Als de groep te groot wordt, komt de individuele cursist niet optimaal aan bod. Zoals u weet worden de lessen gratis gegeven, alleen vragen we 5,- euro per avond voor de koffie en het lesmateriaal. U mag iedere avond overmaken, maar u kunt ook besluiten om in een keer 80,- voor de hele cursus te betalen. Het zijn 16 weken per kerkelijk seizoen. Mocht 80,- voor iemand een te groot bedrag zijn, bel me dan. Daar vinden we altijd een oplossing voor! Je kunt je nog opgeven tot 9 september, maar dan alleen nog voor de donderdagavond! De helft van de cursisten komt uit onze eigen gemeente, de andere helft uit de dorpen uit de omgeving (Raard, Birdaard, Lioessens, Anjum, Dokkum enz.) Dat ik dubbele avonden moet geven om de groep op te vangen, heb ik eigenlijk nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nu toch nog op mijn 65e! De dank aan de Heer is dan ook zeer groot, ook bij de twee andere docenten, Leo Blees en Syb van der Ploeg.

Wel, ik hoop u/jou te begroeten op woensdag 25 en donderdag 26 september om 19.30 uur. Dan beginnen we met koffiedrinken en inschrijven, maar kom gerust een kwartiertje vroeger ...

Hartelijke groet: M.J. Koppe.