

## WEEKBULLETIN



Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 6 april 2014.

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, organist J. Klimstra  
In de middagdienst: ds. G. Timmer, Damwâld, organist B. Bosch  
Collectes: KIA-Burkina Fasa, 2e bouwfonds  
Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst  
Liederen voor de dienst: E.B. 109: 1, 2 en 4      middag: E.B. 111: 1, 2 en 3

- De kerkenraad vergadert a.s. maandagavond om 19.45 uur.
- De vrouwenclub komt dinsdagavond 8 april a.s. om **18.00 uur** bij elkaar voor de Paasviering.
- Het College van Kerkrentmeesters vergadert **Woensdag avond 9 april** a.s. om 19.45 uur.
- Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar: fam. Soepboer-Kooistra, Haaijehoek 25. Ook werden bloemen bezorgd bij: zr. Koonstra-Postma, Tienewei 14 en bij fam. Reitsma-Fennema, Pieter Durksstrjitte 44A.

### Diensten op zondag 13 april a.s.

In de morgendienst: ds. A.J. Leerink, Buitenpost, organist H. van der Veer  
In de middagdienst: de heer A.J. Fraanje, Drachten, organist Van der Weide  
Collectes: eigen jeugd, 2e bouwfonds  
Kindernevendienst: jongste groep  
Liederen voor de dienst: E.B. 113: 1, 2 en 3      middag: E.B. 113: 3, 4 en 5

- Berichten weekbulletin 13 april a.s. inleveren voor **donderdag 10 april 21.00** uur op Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: e.rozema.visser@gmail.com

Geachte gemeente,

In de afgelopen week mocht na lange tijd gelukkig thuiskomen Br. Cor Feddema. Wij willen de Here God van harte dankzeggen hiervoor en bidden dat in de komende weken de wond zich definitief mag sluiten! Br. Feddema: welkom thuis!  
Vervolgens willen wij danken voor de uitslag van het onderzoek bij zr. Richt Postuma – Pranger (Hoofdweg 14, De Valom). Deze was gelukkig goed. En daarmee is gelukkig weer een positief einde gekomen aan een lange tijd van zorg en spanning! Dan kan een mens alleen maar naar boven kijken en zeggen: Heer, dank U wel!

Dinsdag 8 april: Gebedskring bij de familie Rozema aan de Molenweg 13.

Vanmorgen willen we stilstaan bij een thema uit de Lijdenstijd, namelijk de verloochening door Petrus.

Aan het einde van de dienst willen we ook een kort moment stilstaan bij een aantal broeders en zusters die vele, lange jaren onze gemeente geholpen hebben met één of meerdere taken die het kerkenwerk nu eenmaal met zich meebrengt. En uiteraard zal het laatste woord van dank hiervoor uitgaan naar onze Heer Jezus Christus, de Heer der kerk die ons allen altijd weer de gezondheid en de kracht geeft het werk te doen!

Hartelijke groet: M.J. Koppe.