

WEEKBULLETIN



Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 25 mei 2014.

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, bevestigingsdienst, organist J. Klimstra

In de middagdienst: ds. B. v.d. Boon, Surhuizum, organist B. Bosch

Collectes: diaconie, 2e bouwfonds

Kindernevendienst: jongste groep

Liederen voor de dienst: E.B. 137: 2x middag: E.B. 140: 1, 2 en 3

• In de morgendienst zullen worden bevestigd als ouderling: zr. M. Bouma-de Graaf, br. K. Jilderda, br. J. Klimstra, en br. K. Steegstra. Als ouderling/scriba: zr. M. Bakker. Als diaken: zr. V. Woudstra-van der Veer.

Aftredend: br. Jac. Bijlsma, br. S. Rosier, zr. E. Rozema-Visser en br. J. van der Veen.

De ambten van de volgende leden zijn verlengd (tot nog nader te bepalen datum):

zr. J. Bloem-van der Schaaf, zr. G. van der Zwaag-van der Schaaf en br. J. Berends.

Na deze dienst nodigt de kerkenraad u als gemeente en familieleden/kennissen van harte uit voor een kopje koffie.



• Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Rozema-van der Meulen, Mûnewei 13. Ook ging een bloemengroet naar: fam. Klopstra-Osinga, Mr. Hamstrjitte 8 en naar Jellie Reitsma, Tienewei 16.

• Berichten weekbulletin 1 juni a.s. inleveren voor **donderdag 29 mei 21.00** uur op Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

Dienst op donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag. Aanvang: 9.30 uur.

Voorganger ds. M.J. Koppe. Organist: H. van der Veer

Collectes: kerk, 2^e bouwfonds

Liederen voor de dienst: E.B. 150: 1, 2 en 3.

Diensten op zondag 1 juni a.s.

In de morgendienst: kerkenraads/zangdienst, organist Tj. Reitsma

In de middagdienst: de heer T. Simonides, Birdaard, organist Tj. Reitsma

Collectes: kerk, 2e bouwfonds

Kindernevendienst: beide groepen

Liederen voor de dienst: E.B. 158: 1 t/m 5 middag: E.B. 161: 1, 2 en 3

Geachte gemeente,

Allereerst heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze morgendienst waarin we opnieuw een aantal broeders en zusters in het ambt mogen bevestigen en tevens afscheid willen nemen van hen die een aantal jaren een functie als ouderling of diaken bekleed hebben.

Moge de Here God ons met elkaar een hele gezegende dienst schenken!

Pastoralia: Om te beginnen wil ik uw voorbede vragen voor br. Sietse de Jong (Haijehoek 5). Er is bij hem een tumor in zijn hoofd geconstateerd en hij kan daar niet aan geholpen worden. Moge onze hemelse Vader hem en zijn vrouw alle kracht en troost schenken die hij nodig heeft! Ook wil ik u een paar namen noemen van hen die eveneens door zware tijden heen moeten en dat zijn: br. Cor Feddema, br. Klaas Annema, br. Sape van Klaarbergen (die nog steeds wacht op de opname voor een hersenoperatie), br. Wiebe Bouma (Hoofdweg 26), br. B.van der Wal en zr. Tineke Goslinga-Veenstra uit Joure. Mogen zij allen onder Gods beschermende vleugels de rust en de kracht vinden die zij zo nodig hebben!

N.B. Donderdag 29 mei: **Hemelvaartdag!!** Denkt u er even aan deze dag vrij te maken om God te danken voor wat Hij bewerkt heeft door Zijn Zoon Jezus Christus? In de Hemelvaart wordt de opstanding van onze Heer Jezus Christus bevestigd en daarmee Zijn Koningschap over hemel en aarde. Wat een geweldige troost gaat daarvan uit voor allen die lijden en druk te verduren hebben in een wereld vol van geweld ,armoede en oorlogen. Ik hoop velen van u op deze donderdagmorgen te mogen begroeten!

Tenslotte wil ik nog twee belangrijke zaken onder uw aandacht brengen:
Het prachtige jaarlijkse tienerweekend van Stand Younited op de Singel op 27,28 en 29 juni a.s. Jongelui hebben jullie je al opgegeven?
Klik op www.standyounited.nl
(wil de jeugdleiding (en niet te vergeten de ouders) hier ook aandacht aan schenken?)

Vervolgens nog het tweede jaar van de Bouwstenen Bijbelschool. Heb je zin om mee te doen? Geef je even op bij mij.

Hartelijke groet: M.J. Koppe.

=====
Broeksterwâld meets Nica | een update

Op het moment van schrijven, is het april. Onze reis komt al snel dichterbij. Nog maar een paar maandjes en dan hopen we al te vertrekken naar Nicaragua. Nu we al een aantal acties hebben gehouden, zijn we verbaasd over hoe goed het gaat; hoe graag mensen (ook u als dorp en kerk) ons wilt helpen om het benodigde geld bij elkaar te sparen. Dit zagen we kort geleden ook weer bij twee acties die hebben plaatsgevonden: de paasworkshops en de jaarlijkse, flessen/potgrond/mestkorrelactie. Hartelijk dank voor de steun die u al hebt gegeven. We willen u vragen of u ons ook de komende tijd wilt blijven steunen. Financieel? Dat mag. Maar vooral ook met uw medeleven en gebed.

Djoke Fennema
Namens 'Broeksterwâld meets Nica'