

WEEKBULLETIN

Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 21 september 2014.



Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: ds. D. Geertsma, Ryptsjerk, organist H. van der Veer

In de middagdienst: ds. R. de Pee, Feanwâlden, organist B. Bosch

Collectes: 1^e kerk, 2^e bouwfonds

Kindernevendienst: jongste groep en tienerdienst

Liederen voor de dienst: L.B. 13B: 1 t/m 3 's middags: L.B. 15: 1 en 4

Kanselbericht:

Op 12 september jl. is geboren Margriet, dochter van
br. Herman en zr. Roelie Plutschouw-Dijkstra, Pieter Durksstrjitte 14.
Namens de gemeente feliciteren we jullie van harte.

• De komende week zullen de catechesegroepen hun uitnodigingen weer ontvangen en ze zullen in week 40 van start gaan. We hopen op een leerzaam en opbouwend seizoen voor onze jeugdigen. Het is een hele uitdaging om de juiste noot te treffen in het geven van catechese. Zowel in de manier van catechese geven, als het materiaal wat je gebruikt. Niet een eenvoudige klus met wel een grote verantwoording. We vragen de gemeente om voorbede hiervoor te doen. Het is een goede gewoonte om tijdens de catecheseavonden een spaarpotje op tafel te hebben. Hier kan een bijdrage in worden gedaan. de opbrengst van dit potje is bestemd voor het adoptiekind van de kerk. We vragen aan ouders om hier aandacht voor te hebben. N.B. De catechese voor 17 jaar en ouder zijn we nog mee bezig. Deze uitnodigingen volgen later. De jeugdouders en catecheseouders.



• De diakonie houdt zondag 28 september een extra deur collecte voor bestrijding van het EBOLA VIRUS dat nu in Afrika heerst en snel om zich heen grijpt. Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. In de landen waar ebola woedt is gebrek aan alles, maar vooral ook aan artsen en verpleegkundigen. Help ons om een mooi bedrag te kunnen doneren. De Diakonie.

• Vandaag is er weer Tienerdienst. Normaal gesproken is er tienerdienst als er ook voor beide groepen kindernevendienst is, maar i.v.m. de afscheidsdienst op zondag 28 sept. is dat deze eerste keer even anders. Daarna is dit wel gewoon weer. De datums voor dit jaar zijn: 21/9, 12/10, 26/10, 9/11 (HA), 7/12, 21/12. Zondag 23/11 is er geen tienerdienst i.v.m. een jeugddienst.

• Wie zou ons willen helpen met de Tienerdiensten? Je begeleidt altijd met z'n 2en een tienerdienst. En wie van de jeugd zou ons willen versterken met het bedienen van de beamer tijdens de tienerdiensten? Hierbij hoort ook het in elkaar zetten van een evt. PowerPoint. Hier zijn programma's voor aanwezig. Lijkt het jou leuk om zo nu en dan in een tienerdienst mee te draaien, informeer dan even bij Trieny (422706) of Griet (424583).

• Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Annema-v.d. Woude, Tienewei 4.

• Berichten weekbulletin 28 september a.s. inleveren voor **donderdag 25 september 21.00** uur op Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

Dienst op zondag 28 september a.s.: Aanvang: 10.00 uur.

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, afscheidsdienst, organisten J. Klimstra en Tj. Reitsma

In de middagdienst: geen dienst

Collectes: 1^e kerk, 2^e bouwfonds. Extra deurcollecte voor: bestrijding van het EBOLA VIRUS.

Kindernevendienst: beide groepen

Liederen voor de dienst: L.B. Gez. 244: 1, 3 en 4.

Voor meer informatie: www.pknbroeksterwoude.nl

Geachte gemeente,

- Pastoralia: Afgelopen zondag heb ik u gemeld dat br. Emke Wolters was opgenomen in het MCL te Leeuwarden. Wel, hij is woensdag weer thuis gekomen. Hij is ernstig ziek. Zoudt u hem en zijn gezin in uw voorbeden mee willen nemen? Moge onze hemelse Vader Zich over hen allen ontfermen en de kracht en het geloofsvertrouwen schenken dat zij iedere dag weer nodig hebben!
- Wat kunnen we met elkaar terugzien op een prachtige gemeentezondag!! Wie je ook spreekt, ieder was diep en diep tevreden. Daar willen we de Heer heel hartelijk voor bedanken! Maar ook allen die voor en achter de schermen weer hun steentje hebben bijgedragen wil ik namens de kerkenraad heel hartelijk bedanken. Bij deze!
- Gebedskring: in verband met het komende catechese-seizoen is het ritme even veranderd. Aanstaaende dinsdag 23 september zal de gebedskring opnieuw bijeenkomen en daarna gewoon weer om de veertien dagen bij de familie Rozema, Mûnewei 13.
- Geboorte: Van Herman en Roelie Plutschouw (Pieter Durkstraat 14) kregen we bericht dat ze op 12 september jl. verblijd zijn met de geboorte van een dochttertje die ze Margriet genoemd hebben. Het is gelukkig zowel met Margriet als met moeder Roelie allemaal heel goed. Herman en Roelie, van harte gefeliciteerd en we hopen met jullie dat dit kleine meisje mag opgroeien in alle gezondheid en geluk binnen de grenzen van Gods gekomen Koninkrijk!
- N.B. Bouwstenen Bijbelschool: komende woensdag en donderdag 24 en 25 september beginnen de lessen weer voor de Bouwstenen Bijbelschool. Inmiddels hebben zich alweer 7 nieuwe cursisten aangemeld. Zij stromen in bij dit tweede jaar en dat kan heel goed. Mocht je je nog bedenken? Kom en doe mee! Ik vermoed dat we met ongeveer 60 cursisten kunnen beginnen. We beginnen met een prachtige serie van 16 weken. Acht weken voor de Kerst en acht erna. Tijd, 19.30 uur koffie en 19.45 uur start. De avond wordt omstreeks 22.00 uur afgerond.

Hartelijke groet: M.J. Koppe.



Uitnodiging.

Na 7 fijne jaren van verbondenheid en in dienst van de Gereformeerde kerk te Broeksterwâld, is de tijd aangebroken om het ambt te verlaten, en te gaan genieten van meer vrije tijd.

Ds. M.J. Koppe zal op D.V. zondag 28 september 2014 uit zijn ambt worden ontheven door ds. D. Schreurs uit Hoogebeintum. Aanvang dienst 10.00 uur.

Wij nodigen u/jou van harte uit om deze dienst bij te wonen. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie. Dan is er ook gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ds. M.J. Koppe.

*Adres: Gereformeerde kerk
Ds. Feitsmawei 1
9108 NB Broeksterwâld*