

WEEKBULLETIN

Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 7 september 2014.



Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, viering Heilig Avondmaal, organist H. van der Veer

In de middagdienst: ds. B. v.d. Boon, Surhuizum, organist B. Bosch

Collectes: 1^e diaconie, 2^e bouwfonds

Kindernevendienst: beide groepen

Liederen voor de dienst: E.B. 337: 1 t/m 4 's middags: E.B. 341

- Het College van Kerkrentmeesters vergadert op woensdagavond 17 september.
- Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Van Althuis-Rosier, Kavelwei 1. Ook ging een bloemengroet naar zr. M. Zuidema, Haaijehoeke 4 en naar zr. Hoekstra-Annema, Frijstêd 2.
- Berichten weekbulletin 14 september a.s. inleveren voor **donderdag 12 september 21.00** uur op Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

Diensten op zondag 14 september a.s. (zie programma achterzijde)

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, gemeentezondag, organist Tj. Reitsma

Collectes: 1^e missionair werk en kerkgroei, 2^e bouwfonds

Kindernevendienst: beide groepen

Liederen voor de dienst: E.B. 343: 1 t/m 4 's middags: E.B. 348: 1 en 2

Geachte gemeente,

Allereerst heet ik u namens de kerkenraad van harte welkom op deze zondagmorgen. We hopen met elkaar een gezegende viering van het Heilig Avondmaal te hebben. Als Schriftgedeelte heb ik uitgekozen een gedeelte uit Joh.6 waarin de Heer Zich het brood des Levens noemt en vervolgens de scharen oproept om zich te spijzigen met Zijn lichaam en bloed opdat men het eeuwige leven zou ontvangen. Zoals u weet hebben de mensen destijds hier zeer afwijzend op gereageerd, trouwens ook de discipelen vonden deze rede wel erg hard ... Moge de Heer ons vanmorgen helpen om dit Schriftgedeelte dieper te verstaan en zo ook de viering van het Heilig Avondmaals- sacrament te ervaren zoals het bedoeld is!

Pastoralia:

Huwelijks jubilea: In de afgelopen week mochten opnieuw enkele echtparen een jubileum vieren. In overleg met de families wil ik hier de naam noemen van Piet en Detty Althuis (Kavelweg 1). Zij waren afgelopen maandag, 1 september 25 jaar getrouwd. Piet en Detty, van harte gelukgewenst en we willen onze hemelse Vader danken voor Zijn trouwe zorg en liefde waarmee Hij jullie en jullie kinderen in al deze jaren bewaard heeft! Hem zij alle eer en dank!

De volgende week hopen we met elkaar weer de gemeente-zondag te houden en te vieren. Moge het een goede en gezegende zondag worden!

Hartelijke groet: M.J. Koppe.

Beste gemeenteleden,

Hierbij willen we u allen, **kinderen, jongeren en volwassenen**, uitnodigen om deel te nemen aan onze **gemeentezondag, 14 september**, waarmee we het seizoen 2014/2015 willen beginnen.



*“Jezus heeft gezegd: Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben ik zelf in hun midden.”
Twee of drie zijn kennelijk al genoeg voor een kerk. (...) In plaats van twee of drie kunnen het er ook twintig of dertig zijn, tweehonderd of driehonderd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wezenlijk blijft dat de Heer in hun midden is.*

Tijdens een kerkdienst vieren wij dat Jezus in ons midden is. Dat is wat ons verbindt. Dat is de kern van vieringen, kerkdiensten, kerk-zijn, in welke vorm dan ook!

Als thema is gekozen voor het jaarthema van de PKN: **Met hart en ziel – Vieren en Verbinden**. Dit thema zult u gedurende het seizoen vaker voorbij zien komen.

Om u een idee te geven over de invulling van deze dag volgt hieronder een korte liturgie:

09.30 – dienst m.m.v. ds. Koppe en muzikale intermezzo's

10.30 – de benen even strekken voor een kopje koffie met versnapering

11.00 – filmpje voor de kleintjes (kindernevendienst) met daarna muziekbingo (jeugdraad)

12.00 – luchtje scheppen

12.30 – afsluiting gemeentezondag met een gezamenlijke maaltijd

De Gemeente zondag van 14 september a.s. wordt afgesloten met een Agape maaltijd (een liefdes maaltijd). We vieren de gemeenschap die we ervaren met God en met elkaar. Iedereen brengt iets mee voor de maaltijd, dat kan zijn, belegde broodjes met kaas en vleeswaren, krentenbollen, salades, koude hartige taarten en fruit. De vrouwenclub zorgt voor soep en drinken.

U hoeft zich voor deze dag niet speciaal op te geven.

Komt allen!!

Gemeentezondag

Met hart en ziel – Vieren en Verbinden

Zondag 14 september

9.30 uur



voor meer informatie: www.pknbroeksterwoude.nl