

WEEKBULLETIN

Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 27 september 2015.



Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum, **viering H.A.**, organist J. Klimstra

In de middagdienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum, organist H. v.d. Veer

Collectes: diaconie, 2^e onderhoud gebouwen en deurcollecte

Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst

Liederen voor de dienst: EB 91: 1,2 's middags: EB 91: 3,4

• Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Hamersma - Elzinga, Sjoerd Baukesstrjitte 10.

• Berichten weekbulletin 4 oktober a.s. inleveren voor donderdag 1 oktober voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

• Dienst op zondag 4 okt. a.s.

In de morgendienst: ds. Arendsman, Drachten, organist Tj. Reitsma

In de middagdienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld, organist v.d. Weide

Collectes: Kerk en Israël, 2^e onderhoud gebouwen

Kindernevendienst: jongste groep

Liederen voor de dienst: EB 124: 1,2, 4 's middags: EB 125: 1,2,3

• **Gemeente-meeleven:**

- Dhr. F. Veenstra, Meekmastrjitte 12, moet op maandag 28 sept. voor een dagopname naar het ziekenhuis. Als gemeente willen wij hem veel sterkte toewensen en hem meenemen in onze gebeden.

- op 11 augustus 2015 waren Dirk en Sippie Wolters-de Vries, Meekmastrjitte 5, 50 jaar getrouwd.

Hun trouwtekst was "Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad" (Efeziërs 5:2a).

Zaterdag 10 oktober is er ter ere van hun huwelijksjubileum van 16.00 - 18.00 uur receptie in 'De Pipegael'

- Zondag 20 september 2015 waren Roelof en Tineke Hansma 25 jaar getrouwd. Ze zijn dankbaar voor alle goede jaren en vieren dit aanstaande zaterdagavond.

• De **vrouwenclub** komt dinsdagavond 29 september a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. Graag "In Gesprek seizoen 2015-2016 " meenemen. Onderwerp: "Het Psalmenboek: een onuitputtelijke schatkamer" blz. 4.

• **Deurcollecte zondag 27 september:**

Met honderden per dag komen ze aan in wiebelige rubberboten: bootvluchtelingen. Op de vlucht uit het Midden-Oosten of Afrika, hopen ze op een veilig bestaan in Europa. Uitgeput en hongerig van de gevaarlijke reis, zetten ze voet aan vaste wal op de Europese eilanden. Eenmaal aangemeerd, blijkt er weinig geregeld te zijn en verblijven ze noodgedwongen op straat op de eilanden als Kos, Lesbos, Sicilië en in Athene (Griekenland). De aantallen nemen dagelijks snel toe en er is dringend behoefte aan eten, drinken, medische zorg, tenten en kleding voor de bootvluchtelingen. Daarbij richten we ons vooral op de kwetsbare groepen: kleine kinderen, zwangere vrouwen en zieken.

EO-Metterdaad helpt lokale vrijwilligers met deze eerste noodhulp.

Help ook mee om deze collecte tot een succes te maken. Hartelijk dank.

De Diaconie